

Camper- en caravan rijden

Je eigen tiny vakantiehuisje op wielen dat je overal neer kunt zetten.

Ja, we hebben het over de sleurhut en motorhome.

Het grote voordeel met een caravan of camper is dat je vaker in het jaar kort weg kan, zoals weekenden en korte vakanties. Vele vakantiegangers willen niet meer naar verre landen. Ze zoeken het nu dichterbij huis. Vooral ook omdat men wat vaker eropuit wil. Lekker zomaar een weekendje weg. Je koppelt je huisje aan en rijdt zo de natuur in op een uurtje van je huis. En het geeft je een gevoel van vrijheid: als je de omgeving voldoende verkend hebt, hang je je vakantiehuis achter de auto en zoek je een andere plek. Met een camper is het nóg eenvoudiger; je kunt 'm neerzetten waar je maar wilt.

De campings zijn veel luxer geworden dan vroeger, maar er zijn ook campings back to basic, zonder wifi en vertier. Of zet de caravan op een vaste plek met mooi uitzicht. Gebruik hem als buitenhuisje en om even helemaal weg te zijn van alle drukte en beslommingen. En klein en behapbaar is veel minder stressvol.

Mensen worden blij van een gepimpte retrocaravan en vinden het leuk om bij anderen naar binnen te gluren. Zo'n huisje is knus met kastjes hier en klepjes daar, een bank die een bed wordt en een tafel die je kunt inklappen. De caravan of camper is klein, maar alles wat je nodig hebt is er – heel praktisch en functioneel; een keukentje, een fijne leeshoek, een heerlijke plek om te slapen en eventueel te werken. En soms is er de luxe van een eigen wc aan boord.

We hechten tegenwoordig minder waarde aan bezit en hoeven niet meer zo nodig overal eigenaar van te zijn. Een camper of caravan huren is soms zoveel makkelijker; je hoeft geen stalling en onderhoud te betalen. De camper of caravan die je huurt is vaak jong, heeft nog geen gebreken, is van alle gemakken en nieuwe snufjes voorzien. Maar er wordt ook wel een caravan gedeeld met familie.



Een caravan of camper is zoveel makkelijker dan een tent; je komt aanrijden, draait de pootjes uit, koppelt de gasfles aan en vouwt de stoeltjes uit. Klaar. Tijd voor een kopje koffie en een praatje met de buurman. Ik krijg alweer meteen zin om eropuit te gaan !

Zie ook bloggers als: "I love kamperen" en "Caravanity.nl"

